

†

Tot vroom aandenken aan

MEVROUW

YVONNE FOBERT

WEDUWE VAN DE HEER VICTOR STOCKMAN

Haar werd het leven geschonken op 4 april 1920 te Ronse, en betrouwvol heeft zij het in Gods handen teruggelegd op 14 maart 1984 te Ronse, bijgestaan door de Heer met het H. Oliesel „in extremis”.

Nee !.. Toch waar !

Temeer daar zij een zachte moeder was, bescheiden en fijngevoelig en dus onopgemerkt zoals haar leven zelf was, nu ook door de dood van ons is weggenomen met zachte hand.

Zij was een zorgzaam mens, liefst teruggetrokken en in bond en vereniging gelukkig met elk menselijk contact.

Thuis was zij een goede moeder. Bij haar mocht je aanbellen, een vriendelijk woord, een gezelligheidje, het doet goed als je maar geen mensen pijn doet of kwetst.

In de kerk en in haar geloof was zij een overtuigd gelovig mens. Haar dochter staat in dienst van Gods Kerk, de armsten en de kleinen in Zaire. Hoe fier was zij erop, maar toch bleef ze eenvoudig en nederig.

„Komt nu allen, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken,” zegt Jezus.

Dierbare kinderen, gedenkt mij in uw gebeden,

en gij, Zuster Claire, gedenk mij in uw dagelijkse eucharistie. Wij blijven verbonden in hemelse vreugde, dank zij onze God, die een God is van levenden. Beste kleinkinderen en vrienden en geburen : hartelijk dank voor elke lieve attentie in mijn ziek zijn. Nu ik jullie plots verlaat, bidt God dat Hij mij barmhartig en genadig zij.

H. Maria, moeder van Gods Zoon, neem mij op in het hemels geluk.

Zuster Claire STOCKMAN (Zusters van Maria, Ingelmunster),

Heer en Mevrouw Jean-Pierre STOCKMAN-
DEMEULEMEESTER,

Jongeheer Frederic STOCKMAN,

Mejuffer Isabelle STOCKMAN,

De families FOBERT, JOLY, STOCKMAN en
GEENENS,

danken U zeer oprecht
voor de blijken van genegenheid
en gebeden.

Rouwdienst Devos. Fiertelmeers, Ronse