



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

ZULMA FOKET

weduwe van de Heer Georges DE SUTTER
en van de Heer Rosé BUYST

geboren te Lokeren op 20 september 1900
en er overleden op 11 juli 1977
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Heer,
menselijker wijze gesproken hebt gij ons
nu het mooiste ontnomen wat er voor ons
op aarde bestond : een innig-goede echt-
genote en moeder.

Wij zijn teneergeslagen door dit leed en
door het smartvolle vooruitzicht van de
diepe leemte in ons leven nu dit warm-
voelend moederhart is stilgevallen.

Haar jonge krachten heeft zij mild geschon-
ken in arbeid en zorgen voor haar dier-
baren.

Haar eenvoudig, oprecht en zachtmoedig
karakter maakten haar bemind, daarom zal
haar gedachtenis eeuwig zijn.

Wij zullen haar nooit vergeten.

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik dank
U om al de zorgen en de liefdevolle toe-
wijding waarmee gij mij hebt omringd.
Tracht in overeenkomst en kristelijke liefde
uw leven verder uit te bouwen.

Familieleden, vrienden en kennissen, dank
aan allen om uw meeleven en begripen.
Vaartwel.
Heer, geef haar de eeuwige rust.

De families Foket, De Sutter, Buyst, De
Vylder, Smet en Baetens,

danken U voor uw medeleven in hun rouw.

Begr. De Clerck.