

*Sterven is plots zeer arm worden,  
is alles vaarwel zeggen . . .  
is de échte armoede doorleven.*  
A.S.

†

Vroom aandenken aan

DE HEER

**Augule FONCK**

**Echtgenoot van Mevrouw Irena MALFAIT**

Geboren te Ressegem op 12 november 1911 en  
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te  
Zottegem op 14 oktober 1995.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken

**Oudstrijder en krijgsgevangene 1940-'45**

Lid van de Confrerie van het H. Hart en Ziekenzorg

Toen ik Augule zijn Pasen bracht, verleden jaar, zei  
hij: "Mijnheer Pastoor, jongen, het gaat niet goed  
meer met mij"; zijn lieve echtgenote knikte  
bevestigend mee.

Inderdaad, de terugkeer naar zijn Meester was  
begonnen. Maar het houvast aan zijn kristelijke

levensovertuiging bleef steeds de wanhoop  
overheersen. De terugkeer naar de Meester is er  
voor de kristen één van hoop, beloning, vertrouwen  
dus, omtrent het hiernaamaals.

Hier horen wij als het ware de Heer spreken . . .  
*"Zalig de eenvoudigen, hen behoort de  
hemel"*. Augule en zijn zorgzame echtgenote  
hebben nooit de weg naar de parochiekerk verloren.  
Deze eenvoudige, zorgzame én naar vriendschap  
gerichte dierbare, keert niet terug met lege handen.  
Laten wij dan biddend én dankend, samen met de  
ingoede echtgenote én de lieve kinderen, afscheid  
nemen van een goede vader, die geleefd heeft, zoals  
hij wilde sterven : volgens Gods Wil.

Laten wij deze bijbeltekst overwegen : " Ik ben Uw  
God die U vasthoudt bij uw rechterhand... die U  
zegt : *Wees niet bevreesd... Ik sta U bij*".

A. Sunaert.

*Danken om uw aanwezigheid, gebed  
en medeleven :*

Irena MALFAIT, kinderen en kleinkinderen

De families FONCK, MALFAIT,

CAYMAN en TUYSENS.

— Begr. A. Goesens-Govaert - Drukk. De Toren, Herzele —