

Ten paradijze geleiden u de engelen.

†

BID VOOR DE ZIELEZALIGHEID VAN  
DE HEER

**GILBERT, LEON FONTEYNE**

weduwnaar van Mevrouw

**ODETTE ROKEGEM**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA VAN DE WALLE**

geboren te Erwetegem op 20 april 1931

en schielijk in de Heer ontslapen te Hansbeke

op 24 oktober 1978,

gezalfd met de H. Olie „in extremis“.

Wij zijn allen erg verschrokken toen we hoorden dat deze jonge vader en liefdevolle echtgenoot zo plots zijn gezin heeft moeten achterlaten.

Toch troost ons de zekerheid en de gedachte dat Gilbert niet onvoorbereid voor zijn Goede God is komen te staan.

Want hij was een liefdevolle en trouwe echtgenoot; een goede en werkzame vader voor zijn gezin. God en kerk betekende echt iets in zijn leven, want elke zondag zagen we hem met zijn gezinsleden in onze parochiekerk. Hij woonde de H. Mis ernstig en aandachtig bij.

Gilbert, we danken u hierom en God heeft u dit reeds beloond.

Niet wat we betekenen in de ogen der mensen; maar wat wij zijn in Gods ogen, heeft

waarde en maakt het stervensuur van een mens toch zinvol.

Dierbare echtgenote, zeer zwaar komt deze beproeving voor u. Draag verder zorg voor de opvoeding van onze lieve kinderen. Ik weet zeker dat gij het zult ter harte nemen, en daarom ook dank.

Mijn ingoede schoonvader Kamiel, ik dank u ook. We waren „thuis“ in ons huis en ons gezin.

Mijn lieve kindertjes, bid voor vader, wees braaf en luistert goed naar moeder.

Familie, vrienden en bureu, ik zeg u geen vaarwel, maar tot weerziens bij de Heer.

---

De families FONTEYNE, ROKEGEM,  
VAN DE WALLE, DE SCHRIJVER,  
DIERICKX en VAN LANDUYT  
danken U voor de blijken van deelneming  
in rouw en gebed.

---

Begraf. ond. A. De Wulf en Zoon, Hansbeke  
Druk. Van Roosebeke, Hansbeke