

Ik geloof de verrijzenis van het vleesch en het  
eeuwig leven. Symbolum.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

**Maria-Silvie-Octavie Fonteyne**

Weduwe van Mijnheer

**Pieter-Joannes Van der Stichelen**

echtgenoot van Mijnheer

**Kamiel Van den Dooren**

geboren te Sinte Maria-Audenhove den 17 Novem-  
ber 1870 en godvruchtig overleden te Sint Martens-  
Lierde den 22 Mei 1945, versterkt door de H.H.  
Sacramenten der stervenden.

Zij was een zeer omzichtige vrouw, bekleed met  
oetmoedigheid, kloekmoedigheid en eerbaarheid.  
Zij droeg een uitmuntende zorg voor haar huisgezin  
en bestierde het godsdienstiglijk. Prov.

Zij vond haar geluk in 't kwijten harer plichten  
van moeder; hare kinderen waren het voorwerp  
harer teederste zorgen; zij verwijderde ze van  
't kwaad en plante de deugd in hunne harten.

H. Ephrem.

Zij heeft ellendige dagen en rusteloze nachten  
geteld, groote pijnen geleden in haar lichaam, maar  
heeft ze verduldig verdragen uit liefde tot God,  
vast overtuigd als wij met Christus lijden dat wij  
eens met Hem zullen vereerlijkt worden.

Beminde echtgenoot, kinderen en bloedverwan-  
ten, vaartwel! hebt dank voor uwe verkleefdheid  
en de vertroosting die ik in uw midden genoten  
heb. Mijne kinderen, blijft vereenigd door 'n ware  
broederlijke liefde, helpt en eert uw vader, bemint  
elkander en blijft mij steeds indachtig in uwe  
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op u.

300 d. a.

Dr. Victor Van Nieuwenhove. Geeraardsb

De familiën VAN DER STICHELEN,  
VAN DEN DOOREN  
en FONTEYNE.

*zeer gevoelig voor de blijken van  
christene deelname en gebeden  
bij hun smartelijken rouw.*

DANKEN U.