



*Wie in mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven. (Jo, 11,25)*

MEVROUW **Hélène FORT**

weduwe van de Heer Albert VAN HEUVERZWIJN,
geboren te Oprakel op 1 september 1912 en god-
vruchtig overleden te Ronse op 25 november 1993,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Opgegroeid in een moeilijke tijd, had zij geleerd met
weinig tevreden te zijn. Vanaf 14 jaar werkte zij reeds
in de textielnijverheid te Ronse. Jarenlang deed zij de-
ze weg met de fiets in weer en wind.

Met haar man en dochter ging zij op D'Hoppe wonen,
waar ze heel gelukkig waren. Het was een zware slag
voor haar, toen haar man in 1951 plotseling stierf in
de volle kracht van zijn leven.

Na 't huwelijk van haar dochter in 1955 ging zij inwo-
nen bij 't nieuwe gezin. Hier is zij altijd gebleven. Zij
was er helemaal thuis.

Het leven van Hélène werd gekenmerkt door eenvoud,
werkzaamheid, dienstbaarheid en godsvrucht. Veel
heeft zij gedaan in het huishouden en voor de opvoe-
ding van haar kleinkinderen.

Na een hartinfarct, enkele jaren geleden, ging haar ge-
zondheid langzaam achteruit. Op 18 november werd
zij opgenomen in het ziekenhuis te Ronse, waar zij
ook overleed.

Met een diep geloof in de verrijzenis vertrouwen wij
haar toe aan Gods eeuwige liefde. Moge O.L.Vrouw
van Lourdes, die zij innig vereerde, allen troosten die
bedroefd achterblijven.

De families

VANHEUVERZWIJN, FORT, VERPLANCKEN, MODDE
danken u voor uw aanwezigheid en de vele blijken van
medeleven.

Namis: 26 december 1993 om 8.30 u. te D'Hoppe.

*Seigneur, reçois dans ton Paradis
celle que nous pleurons.*

MADAME **Hélène FORT**

veuve de Monsieur Albert VANHEUVERZWIJN,
née à Oprakel, le 1er septembre 1912 et pieuse-
ment décédée à Renaix, le 25 novembre 1993,
réconfortée par le Sacrement des malades.

Dans son enfance, à une époque difficile, Hélène
s'était habituée à se contenter de peu. Dès l'âge de
14 ans, elle travailla dans l'industrie textile à Renaix.
Durant des années, elle fit la route à vélo, exposée
aux intempéries.

Sa famille vivait, heureuse, à La Houpe. Une croix
terrible fut la mort de son mari en 1951. Après le ma-
riage de sa fille, elle alla habiter chez elle. Dans ce
milieu, elle fut entourée d'affection et de soins.

La vie d'Hélène fut marquée par la simplicité, le cou-
rage, la serviabilité et la piété. Elle a beaucoup tra-
vaillée dans le ménage et a éduqué les petits-enfants.
Depuis quelques années son cœur s'affaiblissait. Elle
décéda à la clinique de Renaix le 25 novembre 1993.
Avec une foi profonde dans la résurrection, nous la
confions à l'amour éternel du Seigneur.

Que Notre-Dame de Lourdes, en qui elle avait une
grande dévotion, donne consolation à tous ceux qui
restent, attristés.

Les familles

VANHEUVERZWIJN, FORT, VERPLANCKEN, MODDE
vous remercient de votre présence et de vos prières.

Une messe de service sera célébrée, le 26 décembre
1993, à 8.30 h. dans la chapelle de La Houpe.

D / D druk Kasteelstraat 21 Brakel ☎ 055/42 34 39
Rouwleiding P.F. Leroy - Vloesberg ☎ 068/54 26 27