



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Marcel, Albert FORT

echtgenoot van Julia SADONES.

Geboren te Schorisse op 25 maart 1922 en
overleden in het Burgerlijk Hospitaal te Ronse
op 2 november 1991.

Ere-Veldwachter van de Gemeente Brakel
Werkweigeraar in de oorlog 1940 - 1945
Lid van de Liberale Gepensioneerdenvbond.

Op Allerzielen, de dag waarop velen hun geliefde doden gedenken, is Marcel naar de hemel gegaan. Dit heengaan treft ons diep.

Wij blijven achter met gevoelens van verdriet en pijn en het besef dat zijn plaats door niemand anders kan ingenomen worden.

Zijn leven was gevuld van arbeid, toewijding en bekommernis om het geluk van zijn gezin. Als veldwachter stond hij jaren ten dienste van de Brakelse gemeenschap. Zo zal zijn herinnering in ons hart blijven voortleven.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, dank voor de liefdevolle zorgen... ik vertoefde graag bij jullie. En, kleine Hedwig, ik weet wat jij voor mij geschreven en met Bert geboden hebt :

« Lieve Heer, het spijt mij dat ik zo stout was tegen mijn opa.

Heer, vergeef mij.

Heer, ik hoop dat mijn opa vlug geneest, en ik zal nooit meer zo stout zijn, en ik vergeet dit nooit ».

Inderdaad, oma, papa, mama, Bert en Hedwig vergeten je nooit, en in onze herinnering blijf je een liefhebbende echtgenoot, vader en opa.

Dierbare familie en vrienden, ik heb gestreden om langer bij jullie te kunnen zijn, maar de ontmoeting met de Heer was daar.

Moge de Heer van Liefde hem nu vrede schenken.

Julia SADONES,

William en Sonia VAN DE MERGEL - FORT,
Bert en Hedwig,

de families FORT, BAUWENS, SADONES,
VAN DE MERGEL,

danken U oprecht voor uw blijken van deelneming in hun rouw.

Namis : dinsdag 19 november om 19.30 uur.

Rouwleiding Piteraerents, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel