

† TOT VROME GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Sylvain FORT

echtgenoot van Mevrouw Lucienne DE LANGE

geboren te Everbeek op 24 september 1927 en godvruchtig overleden te Ronse op 22 februari 1985, voorzien van het sacrament der zieken.

Sylvain heeft de traditie voortgezet van de familie Fort. Het zwaarste werk heeft hij verricht met een onfeilbare moed. Hij breidde zijn bedrijf uit en moderniseerde het met behulp van echtgenote en kinderen en dit ondanks veel beslommeringen. Hij was van iedereen geacht voor zijn hulpvaardigheid en eerlijkheid. Met ontzettende wilskracht en helderziendheid beheerde hij zijn zaken tot in de puntjes en tot op het laatste.

Hij heeft zonder angst de dood zien aankomen. Gesterkt door het sacrament der zieken, rustig ontvangen, is hij van ons heengegaan, veel te vroeg, beantwoordend aan de uitnodiging van de Heer : « Kom, goede en trouwe dienaar... Treedt binnen in de vreugde van uwe Heer ».

Mevrouw Sylvain FORT-DE LANGE, haar kinderen, kleinkinderen
en gans de familie danken U innig.

† A LA PIEUSE MEMOIRE DE
MONSIEUR

Sylvain FORT

époux de Dame Lucienne DE LANGE

né à Everbeek le 24 septembre 1927 et pieusement décédé à Renaix le 22 février 1985, muni du sacrement des malades.

Sylvain a continué la tradition des Fort. Il s'est adonné aux travaux les plus durs avec un courage sans faille. Il a su développer et moderniser son entreprise, secondé par son épouse et par ses enfants, malgré beaucoup de tracas. Sa servabilité et son honnêteté lui valurent l'estime de tous. D'une volonté et d'une lucidité prodigieuses, il s'occupa jusqu'au bout du moindre détail de ses affaires.

Il a vu venir la mort sans angoisse. Fortifié par le sacrement des malades reçu dans le calme il est parti, beaucoup trop tôt, à l'invitation du Seigneur : « Viens, serviteur bon et fidèle... Entre dans la joie de ton Seigneur ».

Madame Sylvain FORT-DE LANGE, ses enfants, petits-enfants et toute la famille
vous remercient sincèrement.

IMPRIM. ART., FLOBOCO



Sylvain FORT

1927 - 1985