

Heer uw Wil geschiede en niet de onze !



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**ADELSON FOSTIER**

weduwnaar in 1e huwelijk van Mevrouw

Justine Devillier

echtgenoot in 2e huwelijk van Mevrouw

Clotilde Blyau

geboren te Everbeek, de 13 Mei 1872 en er overleden de 27 Januari 1955, voorzien van het H. Oliesel in extremis.

Hij was eenvoudig en oprecht, steeds bereid om iedereen bij te staan. Vlijtig en onverpoosd heeft hij gewerkt om zich een beter bestaan te verzeke- ren en God zegende zijn pogingen.

Toen kwam de ziekte, aan die arbeidzaamheid paal en perk stellen, maar met een ijzeren wil bedeed, wist hij door 't volgen van een strenge leefregel, zijn kwaal te overmeesteren en toch een hoge ouderdom te bereiken.

De parochie verliest in hem een man van plicht die niettegenstaande regen of koude zijn zondags- mis toch steeds getrouw bleef.

Dierbare Echtgenote, heb dank voor de tedere zorgen waarmede gij mij bejegend hebt; ik zeg u vaarwel en tot wederziens bij den Heer.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden en goede werken en eens zullen wij voor immer verenigd zijn.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 qu. afl.)  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.  
(300 d. afl.)

De familiën FOSTIER, SOETENS,  
BLYAU en VAN LIERDE

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van  
deelneming en danken U.

---

Dr. Vw Modde, Everbeek.