

Gelukkig de mens die in alle oprechtheid van zich zelf kan getuigen : " Ik sterf gerust, ik heb steeds mijn plicht gedaan. "

+ BID VOOR DE ZIEL  
VAN MEVROUW  
ALICE FOSTIER

Weduwe van Mijnheer  
ARTHUR PUNNEWAERT,

geboren te Overboelare de 27 Juli 1884 en er godvruchtig overleden de 2 Januari 1954, gesterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis ».

---

Geef, o Heer, de eeuwige rust aan de ziel van deze overledene, laat voor haar het eeuwig Licht schijnen, het Licht dat Gij zelf zijt.

Deze vrome vrouw volbracht haar christelijke plichten. Ze ging van hier weg nadat zij als getrouwe echtgenote en zorgzame moeder de Heer had gediend. Haar geloof was oprecht en haar liefde voor God en Maria eenvoudig en kinderlijk. Daarom heeft zij haar plaats hierboven bezet en de kroon ontvangen van hare verdiensten.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie, God heeft mij tot zich geroepen. Hebt dank voor uwe genegenheid en toewijding, blijft voort aan mij denken in uw dagelijkse gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn zaligheid.  
Moeder Maria, bid voor ons.

---

Drukk. De Croo, Overboelare.



De Familiën FOSTIER, HERREGODTS, PUNNE-  
WAERT en DE ROY,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun teer-  
gelliefde afgestorvene

DANKEN U.