

„ Heer, in uw handen beveel ik mijn ziel ”.

†

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

Bertha-Rosalie FOSTIER

echtgenote van Mijnheer

Cyriel DE COUVREUR

geboren te Nederbrakel, de 9 januari 1900,
en er godvruchtig overleden de 26 januari 1961,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Het leven van de mens is een aaneenschakeling van wisselvalligheden. Waar en duurzaam geluk is er in deze wereld niet te vinden! Soms komt er wel een tijdstip in 't leven waarop alles voorspoed schijnt en vreugde; doch hoe veelvuldig zijn de oorzaken en de gelegenheden die dat schijngeluk omverwerpen, en in kommer en smartvolle herinneringen doen veranderen. Verstandig is dan ook de mens die hoger zoekt dan in het boze en het vergankelijke van de wereld, en die in God alleen en in datgene wat tot God leidt, zijn hoop en zijn steun stelt. Beminde echtgenoot, dit afscheid is zo plots en valt zo pijnlijk, doch ik sterf gerust. Ik dank U voor uw genegenheid die gij mij betoond hebt. Duurbare kinderen, verenigt U rond vader en weest eensgezind, dat zal een grote troost voor hem zijn. Stelt allen uw betrouwen op God en leeft steeds als

voorbeeldige kristenen, opdat wij eens eeuwig mogen verenigd zijn in de hemel. Bidt voor mij in het H. Misoffer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.



De familiën FOSTIER, DE COUVREUR,
VAN DE CAPELLE en ROELAND,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van deelneming en danken U.

Drukk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel