

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.

BID VOOR † DE ZIEL

van

CAMIEL FOSTIER

Echtgenoot van

MARIE D'HAEYER

geboren te Nederbrakel,

de 14 December 1900, en godvruchtig overleden  
te Brussel, de 14 Augustus 1949.

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van 't Genootschap van den H. Franc.-Xaverius.



Noch de kunst der geneesheren, noch de gebeden en de vurige verlangens van zijn geliefden waren bij machte aan de duurzame overledene de gezondheid terug te schenken. Waarom o Heer, was zijn ziekte ongeneesbaar? Omdat Gij, o Heer, die de Meester zijn van leven en dood, het aldus hebt gewild.

Met een gebroken hart zeggen wij: Uw wil geschiede en zij gezegend: Want wij weten, o Heer, dat aan uw gelovigen het leven niet wordt ontnomen, het wordt slechts in een beter veranderd; en terwijl het huis dezer aardse ballingschap in puin valt, wordt er een eeuwige woonstee in de Hemel voorbereid.  
(Prefatie der begrafenismis.)

Duurbare Echtgenote, geliefde Moeder, Broeders en Zusters, hebt goede moed en de Heer zal U troosten. Blijft mijner indachtig en bidt veel voor mijn zielerust.

Mijn Jezus, Barmhartigheid (300 d. afl.)

De 4 Akten. (12 j. afl.)

R.

I.

P.



Mevr. Camiel Fostier, geboren Marie D'Haeyer ;  
Mevr. Wed. Remi Fostier ;  
Mr & Mw Emiel Fostier-Jansens en kinderen ;  
Mr & Mw Victor Fostier-Viville en kinderen ;  
Mr & Mw Richard Fostier-VanDe Walle en kinderen ;  
Mr & Mw Arthur Watté-Fostier en kinderen ;  
Mr & Mw Albert Fostier-Sturbaut en kinderen ;  
Mr & Mw René Fostier-Viville en zoon ;  
Mr & Mw Henri D'Haeyer-Debloos, zoon & kleinkind ;  
Mr & Mw Jean-B. D'Haeyer-De Ruyver en kinderen ;  
Mr & Mw Hector De Cubber-D'Haeyer en dochter ;  
Mr & Mw Albert D'Haeyer-Matthys en zoon ;  
De Familiën FOSTIER. D'HAEYER, ROELANDT  
en DE CROO.

Danken U van harte voor  
de blijken van oprechte  
deelneming door U betoond,  
bij hun smartvolle rouw.

— Druk. Jos. Radys-Galle, Nederbrakel. —