

Hij ruste in vrede bij de Heer !

†

BID VOOR DE ZIELERUST
van de Heer

EMIEL FOSTIER

weduwnaar van Mevrouw
IRENE JANSSENS

*geboren te Nederbrakel, de 18 september
1891 en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Michelbeke, de 10 maart 1964, voorzien van
de HH. Sakramenten.*

Oudstrijder 1914-1918

—
Weken lang hield de ziekte hem te bed. Hij verdroeg alles heel geduldig en beseftte dat zijn leven op deze wereld stilaan ten einde liep. Hij bleef volkomen onderworpen en vreesde niet te sterven. In het licht van het H. Geloof wist hij wat de H. Joannes schreef : „Gods liefde tot de mensen ging zó ver, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwig leven hebben. (Joa. 3, 16)

Deze goede vader heeft trouw en plichtbewust zijn taak volbracht. Hij bleef steeds welgezind en vriendelijk, vreedzaam en dienstig. De Heer beloonde hem reeds op deze wereld door de diepe verkleefdheid en dankbare bezorgdheid van zijn kinderen en kleinkinderen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, sedert moeder naar de hemel ging, ben ik nooit eenzaam geweest. Gij hebt mij met de meeste toewijding bijgestaan en verzorgd. Het heeft mij in mijn langdurige ziekte aan oprechte genegenheid, noch aan verkleefde zorgen nooit ontbroken. Moge de Heer u daarvoor mild belonen. Blijft moedig de Heer, uw God, dienen door schoon uw levenstaak te vervullen, volhardt in wederzijdse liefde en goedheid, leert uw kinderen hun christelijke plichten trouw te kwijten ; de zegen van de hemel zal op u rusten.

Bemide broeders, zuster, familieleden en vrienden, hebt dank voor uw trouwe genegenheid en uw gebeden voor mijn zielerust. Tot weerziens bij de Heer !

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, bid voor hem.

Heer en Mevrouw Roger ROELANDT-FOSTIER,

Heer en Mevrouw Julien FOSTIER-D'HOSE,
Heer Gilbert FOSTIER,

De families FOSTIER en JANSSENS,

danken U voor de blijken van deelneming en gebeden.

m. thomas