

Hier vinden we geen vaste woon, maar zijn op weg naar een blijvende....



**VROOM AANDENKEN VAN  
DE HEER**

**Gustaaf FOSTIER**

weduwnaar van Mevrouw

**Bertha-Amandine VANDECATSIJE**

geboren te Nederbrakel op 17 januari 1894 en overleden in het ziekenhuis te Ronse op 23 augustus 1969, bediend van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Het leven van de mens is hier een aantal jaren op de wereld doorbrengen. Veel goede maar nog meer kwade dagen beleven; vurig verlangen en streven naar geluk, zonder het ooit volkomen te kunnen grijpen.

Deze duurzame overledene was een goed man van inborst, dienstvaardig voor zijn medemens, vooruitziend, altijd werkzaam en bedrijvig, rechtvaardig en opgeruimd van karakter. Manmoedig en geduldig doorstond hij de tegenslagen van het leven. Zijn brood heeft hij niet in ledigheid gegeten. Na enkele jaren rust en toen de toekomst hem toelachte is hij reenschap gaan geven bij de Heer, wie het eigen is altijd goedertieren te zijn en te sparen.

Wij smeken U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar Gustaaf die gij uit deze wereld hebt laten heengaan. Lever hem niet over in de handen van de vijand. Vergeet hem niet voor eeuwig. Laat uw engelen hem opnemen en geleiden naar het hemels vaderland, de Hemel. Zodat hij die in U geloofde en op U vertrouwde de eeuwige straffen moge ontgaan en deel krijgen in de eeuwige vreugde.

Duurbare zoon en kleinkinderen, dank voor alie genegenheid en zorgen. Blijft elkaar steunen en helpen in het leven.

Blijft mij indachtig, voor al wat ik voor U gedaan heb in een vroom gebed. Bereid U voor door een kristelijk leven op een zalig einde, waar we hopen elkaar terug te zien bij God.

Duurbare familieleden, geburen en vrienden, vaarwel, tot weerziens en bidt voor mij.

De families FOSTIER, MAES, VANDECATSIJE  
en WAUTERS,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming in de rouw en danken U.

Uitz S. GYSELINCK, Oprakel.