

De wereld is een ballingschap en een doortocht naar den Hemel.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Henri Joseph Fostier

weduwenaar van Mevrouw

CELESTE COSYNS

geboren te Everbeek, den 5 November 1869 en er overleden den 10 Januari 1949.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.
en den Pauselijken zegen « in articulo mortis »



Dag en nacht kwelden mij pijnen die nooit sliepen. Mijn vlees teerde af, . . . mijn gebeente werd met smarten doorboord.

Job XXX

De kwellingen en het lijden van ons leven zijn als zoo-veel trappen om naar den hemel te klimmen en middelen om de heiligmakende genade te behouden en te vermeerderen.

H. Fr. de Sales

Zalig de mens die de beproevingen verduelig verdraagt hij zal de kroon des levens ontvangen welke God beloofd heeft aan degenen die Hem beminnen

Teergeliefde kinderen, hebt dank voor uw liefde en aanhoudende zorgen mij verleend ten koste van uw zwakke gezondheid. De Hemel zal het u vergelden.

Bemide Broeder en Bloedverwanten ik zeg u allen tot wederziens in den Hemel. Bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. 7 q. afl.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. en 7 g. afl.

druk. Depessemier. Everbeek

Een milde troost waren ons Uw blijken van kristelijke deelne ning bij het afsterven van hem die ons zo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De Familiën

FOSTIER, COSYNS, DETANT
en SOETENS