

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS. Amen,



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**ISALIE FOSTIER**

weduwe van de Heer

**OSCAR MICHEL**

geboren te Nederbrakel, op 22 juni 1874, en haastig overleden te Oprakel, op 28 februari 1960. gezalfd met de H. Olie.



De dagen van ons leven gaan voorbij als een vluchtige schaduw, al zijn er ook vele. Alleen de vruchten van onze goede daden zijn duurzaam en vormen het onderpand van een onvergankelijk geluk.

Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet weggenomen door de dood, maar het wordt omgezet in glorie en heerlijkheid.

Vreugde en droefheid, geluk en beproeving worden uitgestrooid over de wereld en niemand kan er de zin van vatten. Slechts ons geloof en ons vertrouwen in Gods vaderlijke wijsheid geven ons de nodige steun en sterkte.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, alle familieleden en vrienden, ik heb deze wereld verlaten om binnen te treden in het

Rijk der eeuwige zaligheid, waar ik u allen eenmaal hoop weder te zien. Vergeet mij intussen niet in uw dagelijks gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.  
(300 d. afl.)

R. I. P.



De kinderen en kleinkinderen van wijlen  
Mr & Mw Oscar MICHEL-FOSTIER.  
De Families FOSTIER-MICHEL.

bedanken voor uw bliken  
van genegenheid en deel-  
neming.

.....  
Uitg. A. De Croo, Koster, Oprakel