

†

Bid voor de zielerust van

Mevrouw

Julia FOSTIER

**weduwe van Antoine De Doncker en
van René Bockstaele,**

geboren te Nederbrakel op 22 november 1901 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 19 april 1981, voorzien van de HH. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Op Pasen, terwijl de triomfantelijke verrijzenisboodschap opnieuw over de hele wereld werd verkondigd, is Julia de dood ingegaan, om ook eens met de Heer te verrijzen. Heer, in onze droefheid klinkt deze boodschap nog veel troostender.

Haar verdienstelijk en werkzaam leven liep uit op een maandenlange ziekte die ze schoon en op kristelijke wijze gedragen heeft. Ook hier kunnen we Gods besluiten niet doorgronden, maar we troosten ons om-

dat we alles gedaan hebben wat in ons vermogen lag om moeder te helpen.

Moeder, dank voor alles wat gij voor ons gedaan hebt en wij weten dat gij uw liefde en dank nu verderzet door voor ons te blijven zorgen, maar nu bij de Heer.

De families Fostier, De Doncker,
Bockstaele, Vander Schueren,
danken U oprecht voor uw blijken
van medeleven in hun rouw.

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel.
Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel