

Heer, wij bevelen in uw goedheid  
de zaligheid van

MEVROUW

**Leontine Fostier**

weduwe van

de heer **Henri De Vos**

en van de heer **Hilaire De Grootte**

geboren te Overboelare de 29 maart 1891  
en overleden te Geraardsbergen in de  
H. Hartkliniek de 23 november 1967,  
gezegend met de zalving der zieken.

Na een leven vol van zorgen en kommers  
om eigen gezin, is deze moeder overgegaan  
naar het Rijk van de Heer.

Dààr\* wacht ons de bekroning van de  
werken op deze aarde,  
dààr komen wij terug allen samen,  
dààr vinden wij het geluk, in het bijzijn  
van de Almachtige.

Heer wij danken U om uwe vriendschap  
en ook om de liefdevolle zorgen van een  
moeder en vriendin. Vol hoop zien wij uit  
naar U en verwachten het geluk waartoe  
Gij ons geschapen hebt en verlost op uw  
kruis.



De families

FOSTIER, DE VOS,  
DE GROOTE, MATTHIJS,  
COSYNS, STEVENS,

danken u voor uw gebeden  
en blijken van deelneming  
hun betoond in hun rouw

---

Drukk. De Vos. Koster. Overboelare