

« God is Liefde ».



DANKBAAR AANDENKEN AAN

Mevrouw

## Marguerite FOSTIER

weduwe van Joseph SOLOME,

geboren te Everbeek op 22 maart 1898

en overleden in Rustoord «Najaarszon»

te Brakel op 7 december 1988.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

---

Nu alles in de natuur in diepe rust is weer-gekeerd, wachtend op de eerste zonnestralen om open te bloeien, is ook onze overledene tot diepe rust gekomen. De Heer heeft niet gewacht tot de lente kwam om haar te roepen.

Haar leven zal zeker niet gespaard gebleven zijn van verdriet en pijn, van ontgoocheling en ontmoediging, maar toch door de tranen heen die elk mensenleven kent, had ook zij haar hoop gesteld op de Heer. Ook zij heeft hoopvol uitgezien naar de komst van de Heer, dat Hij in haar mocht geboren worden.

Haar hart had al een lange tijd rust gevonden. In het rusthuis waar ze verbleef, was ze dankbaar en blij voor elke lieve attentie. Men kon op haar aangezicht lezen dat ze tevreden was. Is dat ook niet de houding en de uitdrukking van het Kerstfeest. Teverden te zijn met het lot dat ons als mens gegeven wordt.

Beste familie, vooral gij Fernand en Liliane, personeel en medebewoners van het rusthuis, dank voor de geborgenheid die ik in uw midden mocht ondervinden. Houdt uw hart geopend voor de vrede en goedheid die Jezus komt brengen wanneer Hij opnieuw mag geboren worden in het hart van elke mens.

De familie dankt.

---

Drukk. L. De Ruyver, Brakel