

Zoet is het, na veel geleden te hebben, te mogea
sterven, voor al wie wel geleefd heeft.

†
Gedenk in uwe gebeden de ziel
van Mevrouw

MARIA FOSTIER

echtgenoot van Mijnheer

JOZEF ROUSSEAU

geboren te Oprakel den 22 Juni 1883
en godvruchtig overleden te Nederbrakel
den 11 Februari 1946

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Lid van de Confrerie van de H. Barbara
van de 3-de Orde en van de Vrouwengilde.

Zij heeft veel, lang en wel geleden; in haar hope-
looze ziekte en smartvol lijden was zij steeds voor allen
die haar naderden een voorbeeld van veruldigheid
en onderwerping. Met St Paulus mag zij uitroepen:
"Met Kristus ben ik gekruisigd!". De tranen spron-
gen ons in de oogen toen we haar op haar lijdens-
bed hoorden bidde: "O God, Gij hebt de ziekte
over mij laten komen, laat mij het lijden waardig
doorstaan; zie ik wil alleen nog verder leven om Uw
H. Wil te volbrengen!". Geen twijfel dan ook dat
nu haar vurige wensch in vervulling is gegaan: in
den Hemel met den verheerlijkten Jezus vereenigd te
zijn met Wien ze hier op aarde zuster was geworden
in het lijden.

Dierbare Echtgenoot en Kinderen, mijn overlijden
dompelt u in diepe droefheid, doch zoekt u troost
bij den Heer en niet bij de menschen. Ik ben voortaan
gelukkig en die gedachte moet uw droefheid milderden.
Van hierboven blijf ik voor u zorgen. Bewaar gij uw
leven lang uw moeders' gedachtenis getrouw in uwe
harten. Daarom bidt veel voor mij. Tot weerziens en
God zegene en beware U.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 dagen afl.

Druk. De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel

*Zeer gevoelig aan uw blijken van welgemeende deelneming in den
smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij U onzen op-
rechten DANK.*

Mijnheer Jozef ROUSSEAU,

Mijnheer Albert ROUSSEAU,

Mijnheer en Mevrouw Emiel DE TEMMERMAN-ROUSSEAU
en hun dochter Maria,

Mijnheer Hubert ROUSSEAU.