

God heeft het aardse leven met lijden vervuld om
het toekomstige leven te doen waarderen ! H. E.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MARIA-HÉLÈNE FOSTIER**

echtgenote van CLOTAIRE MEULYZER

geboren te Everbeek, den 27-11-1909 en er god-
vruchtig overleden den 30 Januari 1952, versterkt
door de HH. Sacramenten der Biecht, H. Olijsel en
den Apostolischen Zegen.

Met Christus ben ik aan het Kruis gehecht ge-
weest, overtuigd dat wie kristelijk met Hem zijnen
lijdensweg heeft betreden, ook met Hem deel zal
hebben in zijn grote Verheerlijking.

(Gal. II, Cor. XVII)

Deze zekerheid is de ware en grote troost voor ie-
der kristen mens, bijzonder voor de zieken!

Rech schapen van hart, vol geloof, eenvoudig
en oprecht verwierf zij aller vriendschap. H. A.

Teerbeminde Echtgenoot, zoals ik U bedankt
heb korte stonden voor mijn heengaan bedank ik
U nogmaals. Na mij zolang bezorgd te hebben
zult gij mij niet rap verge en in uwe gebeden. De
Heer, die ons verenigde, zegene U en beware U.

Geliefde Familie, de jongste dochter heeft 't
eerst en zo snel onze teergeliefde Moeder ver-
voegd. Zonder morren noch wenen heb ik de gro-
te stap gedaan. . Weest kloek en kristen : uit lief-
de heeft God ons allen geschapen, uit liefde ot
ons is Hij onze Broeder geworden en is voor ons
gestorven. . Laat al ons doen en laten, ons leven
en sterven ook liefdedaden wezen. . Vaart wel!

Mijn Heer en mijn God, ik bemin U ! Vermeer-
der mijne Liefde ! (Naar de H. Petrus)

**Een milde troost waren ons uw blijken van
christelijke deelneming, hiervoor danken wij
U innig.**

**De familiën FOSTIER, MEULYZER,
LABEAU en DAVID.**

Dr. Vw Modde, Everbeek.