

Uw broeder is gestorven, Heer,  
Hij die gij liefhebt is niet meer,  
Hij hield zoveel van het leven.  
O Gij die 't eeuwig leven zijt, verrijzenis,  
onsterfelijkheid, wil hem Uw vrede geven.



**VROOM AANDENKEN AAN**  
DE HEER

## **Viktor FOSTIER**

**echtgenoot van Mevrouw Elodie VIVILLE,**

geboren te Nederbrakel op 4 januari  
1893 en godvruchtig overleden te  
Brakel op 23 maart 1979, voorzien van  
de HH. Sakramenten der zieken en  
de Pauselijke Zegen.

In de rust van de levensavond riep de  
Heer hem tot Zich.

Zijn ziekte heeft hij koppig bekampt en  
uiteindelijk gelaten aanvaard. In zijn lastige  
ziektemaanden was hij meer bezorgd over het  
lot van anderen dan over eigen smart.

Gans zijn leven woonde hij op hetzelfde  
erf, daarom was hij zo gehecht aan zijn  
buurt, zijn gemeente en zijn kerk. Hij oefende  
het fijne beroep uit van schrijnwerker,  
vond steeds vreugde in zijn werk en was fier  
op zijn prestaties. Hij werkte voor zijn  
gezin en leefde godsdienstig volgens de oude  
geplogendheden en tradities.

Beste echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
mijn heengaan, na zo een rijkgevuuld leven  
doet u pijn. Blijft vertrouwen op Gods genade  
en hulp. Houdt mijn gedachtenis in ere,  
bidt voor mij en stelt uw verdere toekomst  
onder de bescherming van God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families FOSTIER, VIVILLE, ROELANDT,  
MEERSCHAUT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel