

Gij die mijn dood betreurt  
en deze regels ziet,  
vergeet toch mijne ziel  
in uw gebeden niet.

Guido Gezelle

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

**AGNES FOUBERT**

echtgenote van de Heer

**Gilbert VERHELLEN**

geboren te Schorisse, op 14 oktober 1919 en er na  
een langdurende ziekte overleden op 11 juni 1986,  
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Wie 's morgens opstaat heeft niet de loop van de dag  
in handen, wel de zin ervan! Het leven is als de zon,  
het beschrijft een hele boog. Op een welbepaalde dag  
begint het leven te dalen, maar dat die dag voor heden  
was, daar had zij heus niet aan gedacht!

Zij heeft een druk leven achter de rug: een leven van  
werken en zorgen voor haar gezin en voor haar trouwe  
klanten in de herberg.

Toen haar gezondheid kwijnde, heeft zij nooit de  
moed verloren. Zij hoopte steeds op beterschap en gene-  
zing, want zij wilde zo weinig mogelijk voor anderen  
een last zijn. Zij heeft nooit geklaagd, maar alles in  
stijle gedragen. Zij kon ook rekenen op de hulp van haar  
man, van haar lieve kinderen en van goede mensen.  
Hiervoor was zij zeer dankbaar. Wij bidden voor haar  
zielerust:

«Heer God, laat dan Uw heilige Engelen uw dienares  
Agnes opnemen en naar het Hemels Vaderland begelei-  
den, opdat zij, die in U geloofd en op U vertrouwd heeft  
de eeuwige vreugde moge genieten».

Mijn dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkind en fami-  
lieleden, ik dank u allen voor uw liefde, uw genegenheid  
en uw goede hulp. Ook mijn beste dank aan Christel en  
André, die mij steeds nabij zijn geweest. U hebt allen  
voor mij zeer veel gedaan. Moge de Heer u hiervoor  
belonen. Vergeet mij echter niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Gilbert VERHELLEN,

Paul en Josiane DERREUMAUX-VERHELLEN,

Sandra DERREUMAUX,

Albert en Lea VERHELLEN-GYSELINCK,

Germain en Nadine GOEMINNE-VERHELLEN,

Rita GOEMINNE,

en de Families,

**danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.**

---

Rouwleiding DEVOS, Tel. 21.37.40