

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

†

Om voor altijd bij God te leven is
aan onze dankbare liefde ontnomen
de heer

ALBERT FOUBERT

geboren te Delftinge op 11 november 1916
en er gekerstend, stichtte hij met
Suzanne Van Droogenbroeck
een kristelijk en kroostrijk gezin. Na trouw
zijn taak te hebben volbracht is hij met
gelovig betrouwen in Gods barmhartigheid,
naar het hemels Vaderhuis opgegaan te
Overboelare op 25 juli 1981.

Herinneringsmedaille met 2 gekruiste
sabels van oorlog 1940-1945
Medaille van krijgsgevangene 1940-1945
met een staafje
Burgerlijke medaille 1e klasse
Burgerlijk kruis 1e klasse
Ridder in de orde van Leopold II
Lid van de Bond Grote en Jonge Gezinnen
Lid van de K. W. B.
Lid van de Bond der Gepensioneerden

De families

Foubert, Van Droogenbroeck,
Reygaert en De Blander
danken voor uw gebeden en
blijken van diep medevoelen.

" Vader, niet mijn wil, maar Uw wil
geschiedde „ (Jezus in de Olijfhof)

Zo heeft ook onze dierbare dikwijls gebeden en met hem blijven wij verder bidden tot U, Vader in de hemel. Verleen ons een diep geloof zodat wij U kunnen liefhebben in alle levensomstandigheden, bijzonderlijk nu.

Wij danken U om dit schone leven van rotsvast geloof, Vaderlijke genegenheid, en innemende goedheid. Met vertrouwen zien wij uit naar de belofte van Jezus, dat hij nu ook voorgoed mag delen met Hem in de heerlijkheid van U, Vader. Nu zijn aardse taak is volbracht, mag hij bij U het eeuwig loon ontvangen dat door niets kan worden vervangen. Wij weten hem veilig geborgen voor altijd in Uw liefde.

Heilige Maria, moeder van Jezus, op U doen wij nooit vergeefs beroep. Sta ons bij in deze dagen van afscheid en wennen. Voer ons allen in de liefde van uw Zoon. Ook Gij hebt geleden en bleef trouw. Wij komen tot U want Gij verlaat ons nooit.