

Die met Kristus lijdt, zal met Hem verheerlijkt worden.

(Nav.)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Alfonsine FOUBERT

weduwe in 1e huwelijk van Mijnheer
Jan-Baptist DE PESSEMIER en
in 2e huwelijk van Mijnheer
Remi VAN DER ASPOILDEN,

geboren te Elst de 23 oktober 1883 en
godvruchtig overleden in de kliniek te Opbrakel
de 7 februari 1960, gesterkt door de H.H. Sakra-
menten en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart.

De dood der rechtvaardigen is de verlossing
uit hun smarten en de verwisseling van hun el-
lenden tegen een eeuwig geluk. (H. Greg.)

De achtbare overledene was 'n overtuigd kris-
ten mens die nauwkeurig haar godsdienstige
plichten volbracht.

In haar levensloop heeft zij zware beproevin-
gen doorstaan maar zij wist ze te aanvaarden
met volledige overgave aan Gods H. Wil als een
louteringsmiddel voor haar menselijke zwakhe-
den uit te boeten en tevens als een geestelijk
sieraad in haar streven naar hogere volmaaktheid.

Moge haar levensoffer de Heer behagen en
haar de eeuwige kroon des levens verwerven.

Mijn zoon, gij weet hoezeer ik U genegen was
en hoe ik u met mijn laatste krachten nog wist
bij te staan, onthoud de wijze lessen en de goe-
de voorbeelden die ik u gegeven heb, blijf
steeds uw kristen geloof getrouw en laat niet na
voor moeder te bidden, zo zullen wij in liefde
verenigd blijven om eenmaal voor goed elkaar
terug te zien hierboven.

Beminde zusters, schoonbroeders en familie,
ik dank U voor uw toewijding en zorgen en
durf er ook op rekenen dat gij mij zult indachtig
blijven in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)



De families FOUBERT, DE PESSEMIER,
VAN DER ASPOILDEN, VAN DE MER-
GEL en DE VLEESCHAUWER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. A. Van der Stichelen, kostver, Elst