

Wij moeten ons aan de schikkingen van God onderwerpen, hoe pijnlijk zij ook mochten zijn, omdat Hij ons bemint en omdat Hij on-eindig wijs is. (H. Bas.)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Anna FOUBERT

echtgenote van de Heer

OMER VAN TRIMPONT,

geboren te Parike op 24 december 1905 en godvruchtig overleden in het Burgerlijk Hospitaal te Ronse op 15 november 1974, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Voor het welzijn van haar gezin heeft deze overleden vrouw zich ten volle ingezet : met haar man heeft zij vreugde en smart gedeeld.

Een langdurige ziekte was tenslotte de weg langswaar de Heer zijn dienares tot Zich riep in het eeuwig leven.

Omwille van dat lijden en haar offerzin mag zij nu de vreugde verwachten van de verrijzenis tot nieuw leven, die de Heer beloofd heeft aan hen die in Geloof de Kruisweg zijn gegaan tot in de dood.

Mijn dierbare echtgenoot, ik dank U om de troostende genegenheid die gij mij hebt betoond in mijn laatste levensdagen. Moge het u verder goed gaan. Van u, van de kinderen en van allen die mij dierbaar zijn hoop ik op een gebed.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families FOUBERT, VAN TRIMPONT, PIETERS, FAUCONNIER, HEERMAN, **zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek