

Geloofd zij Jezus-Christus!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Celeste FOUBERT

echtgenote van Mijnheer

Adolf DE VLEESCHOUWER

Geboren te Elst den 28 October 1888 en godvruchtig
overleden te Michelbeke de 9 Februari 1953

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden
en de pauselijke zegen

Heer, Gij hadt ons deze goede moeder gegeven voor
ons geluk op aarde - nu Gij ze terugroept geven wij
ze zonder morren weder, maar met een hart met
droefheid vervuld.

Zij was een deugdzame en christelijke vrouw : vol
zorg en toewijding voor haar echtgenoot en kinderen,
in eer en deugd heeft zij ze opgevoed. Gelijk zij leef-
de is zij gestorven: betrouwend op God - stil en rus-
tig is zij, gesterkt door de genademiddelen van de
sacramenten, de eeuwigheid ingegaan.

Geliefde echtgenoot en beminde kinderen - ik had
nog wel met u willen blijven - maar aanvaardt, zoals
ik, in geloof en vertrouwen Gods wil - Ik blijf over u
waken en voor u, biddend, zorgen - Eert en bemint
Vader - bewaart het aandenken van uw Moeder - leeft
christelijk, dan zullen we elkaar terugvinden bij God.

Ik dank u voor uw genegenheid en vraag u voor
uw moeder te blijven bidden. - Moge God u zegenen
en bewaren.

Vaartwel, beminde familie, en denk aan mij in uw
gebeden.

H. Hart van Jezus. ik heb vertrouwen op U (300d.a.)
O.L. Vrouw van de Rozenkrans, bid voor mij 300 d.a.

Uitg. Mw. De Vleeschouwer Lucien, Michelbeke



Mijnheer Adolf DE VLEESCHOUWER :

Mr en Mw. Albert VAN DE MAELE-DE VLEESCHOUWER en zoon Marc ;

Mejuffer Martha DE VLEESCHOUWER :

Mijnheer André DE VLEESCHOUWER ;

De familiën DE VLEESCHOUWER, FOUBERT, VAN DE MERGEL en LEYMAN

haar echtgenoot

haar kinderen

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.