

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS. Amen

BID VOOR † DE ZIEL

van Mejuffrouw

DESIDERIA FOUBERT

dochter van

Augustinus en Pauline LAMBERT

geboren te Opbrakel op 11 februari 1873, en er
godvruchtig overleden op 25 december 1959,
gesterkt door de laatste H. H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Mariakongregatie en de Konfrerie van
het H. Hart.



Zalig zijn zij, die in de Heer sterven, na-
dat zij ook in de Heer hebben geleefd.

De grootste zielevrede ligt verborgen in
het streven naar de blijvende goederen, die
aan de mens de ware rijkdom schenken en
hem voorbereiden op zijn vereniging met
God, zijn laatste einde.

Nu is zij de herders van Betlehem naar
de hemel gaan verwoegen om er de gebo-
ren Zaligmaker te aanbidden en Hem de
offerande van haar godvruchtig leven aan
te bieden.

Dierbare broeder, om uwentwille valt
mij het heengaan hard, maar hierboven zal
ik de Goddelijke Voorzienigheid smeken
u op uw verdere levensweg te behoeden.
Beminde familieleden en vrienden, hebt
dank voor de toewijding, die gij mij in mijn
laatste levensdagen hebt betoond. Tot
weerziens in Gods zaligheid. Bidt allen
voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
(300 d. afl.)



De Familiën FOUBERT-LAMBERT.

bedanken voor uw blijken
van genegenheid en deel-
neming.

.....
Nederbrakel Druk, We O Surdlaacourt