

De dood is het einde van den arbeid, de beloning  
onzer beproevingen, de kroon van ons strijden.  
H. Joh. X.



## Gedenk in uw gebeden de ziel

van Mevrouw

### EMMA FOUBERT

echtgenote van Mijnheer

PETRUS DE VOS

Geboren te Oubraker de 27 oktober 1877  
en aldaar godvruchtig overleden de 3 maart 1956.

Gesterkt door de H. Sacramenten en de  
H. Apostolischen Zegen.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.



O God hoe goed zijt Gij voor hen die oprecht  
van gemoed zijn. De dood is voor hen slechts de  
overgang tot een beter leven, waar de mens maait  
wat hij in zijn leven gezaaid heeft: waar hij ver-  
goed en beloond wordt voor al het goede wat  
hij op aarde heeft volbracht.

Zij zag het einde van haar dagen met een grote  
kalmte tegemoet: dit is een vertroosting voor  
hen die blijven.

Ik dank U, o Heer, dat Gij mij uit de ellenden  
van dit leven geroepen hebt tot de plaats van ver-  
kwikking, licht en vrede.

Eenvoudig en rechtzinnig van hart, bewandelde  
zij den weg van vrede en gerechtigheid, al goed  
doende zonder ijdele praal of menselijk opzicht.

De hevige smarten van haar ziekte heeft zij  
met engelachtig geduld aanvaard.

De duurzame overledene diende God in de  
eenvoud van haar hart. Ze vergat immer zichzelf  
om een ander goed te doen.

Dit is mijn troost dat God mij in het opleggen  
van beproevingen en kwellingen niet heeft ge-  
spaard en dat ik Zijn aanbiddelijken Wil niet  
heb tegengesproken. Job. VI.26

Duurbare echtgenoot en kinderen, ik dank U  
voor al uw zorgen. De laatste maanden was ik  
gans op U aangewezen voor al de zorgen die  
ik nodig had ik dank U voor uw wederliefde die  
ge zo aan moeder toonde. Blijft mij nu gedenken  
in uw gebeden en gedurende de H. Missen.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.



De Familiën FOUBERT, LAMBERT,  
DE VOS;

Danken U voor uw gebeden  
en gewaardeerde deelname.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt