

Hij was de rechte man op de rechte plaats.



ZALIG AANDENKEN AAN

D E H E E R

Hector FOUBERT

echtgenoot van Mevrouw Elodie LIEDTS

Voorzitter van de kerkfabriek.

Ere-ontvanger van Elst.

geboren te Elst op 23 september 1878 en
godvruchtig overleden te Zottegem op
31 juli 1972,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Een man van één stuk, met één woord,
een sterke persoonlijkheid, heeft ons ver-
laten om terug te gaan naar de VADER.

Pijnlijk doch gelaten aanvaarden wij dit
offer.

Het vast geloof en de edele deugden die
hij in de familiekring heeft geput, maakten
van hem een trouwe dienaar van God, een
voorbeeldige echtgenoot en vader, een
eerlijke burger, bezorgd voor de zijnen,
dienstvaardig en edelmoedig voor zijn me-
demensen.

Met voorbeeldige gelatenheid en onder-
worpen aan Gods H. Wil heeft hij het ogen-
blik van de dood zien naderen.

Zeer beminde echtgenote, het uur van de
scheiding is geslagen, laat ons God dan-
ken, die ons lange jaren schonk, waarin
wij samen vreugde en leed deelden.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, gij zijt mijn levensdoel
en mijn troost geweest, gij hebt mijn laatste
dagen verzacht door wonderbare liefde en
oneindige genegenheid, hebt dank, blijft
de steun van « moeke » en volgt de weg
van eer en deugd die ik u toonde.

Duurbare familie en vrienden, dank voor
uw gehechtheid en tot wederzien.

Vader, schoon in uw eenvoud en recht-
vaardigheid, dat uw Geest brandend blijve
in mijn hart.

Heer geef zijn ziel de eeuwige rust.



De familiën
FOUBERT,
DE RIDDER,
LIEDTS,
VAN DER MASSEN,

**danken U, van harte voor uw kristelijke
deelneming.**

De Beiaard.