

Hij die stierf voor ons op 't kruis,
won het op de dood.
Reis vooruit naar Vaders' huis,
dat Hij ons ontsloot. G. Gezelle

†

DANKBARE HERINNERING

aan Mevrouw

HELENE FOUBERT

weduwe van de Heer

CYRILLE VANCOPPENOLLE

*geboren te Ronse op 30 december 1904
en er godvruchtig overleden op 3 mei 1986,
gesterkt door de H. Sacramenten.*

Let op, mijn dierbaren uit welk gevaar ge u kunt
redden, aan welke grote kommer ontgaan, indien
ge nu immer bezorgd zijt en op uw hoede voor de
dood.

Nav. van Kristus

Stil en eenvoudig ging ze door het leven met zijn
lasten en beproevingen. Moge ze nu voor altijd
genieten van dat geluk, voor hetwelk alle mensen
geschapen zijn.

Zalig de doden, die in de Heer sterven, zij zullen
rusten van hun zwoegen, want hun werken volgen
hen.

Boek der Openbaring

Mijn verwanten en vrienden, en gij allen, die mij
hebben gekend, bid voor mij.

ZIJ RUSTE IN VREDE.

Rouwleiding Devos - Tel. 055 - 21 37 40

Mevr. Lucien Vancoppenolle-Elisabeth Lietar,

Jongeheer Gilles Vancoppenolle,

De families Foubert, Fouquet, Vancoppenolle
en Geenens,

danken allen die door hun gebed en mede-
leven zoveel troost hebben gebracht.