

Zalig, die in de Heer sterven.

†

## BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

*Maria Celina Foubert*

echtgenote van Mijnheer

### **Hector Joseph MUYSHOND**

geboren te Zegelsem, op 14 October 1879, en godvruchtig overleden te Nederbrakel, op 12 Januari 1953, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de vrouwenbond van het H. Hart, de Vrouwen-gilde en de Confrerie van de H. Barbara.*

Haar leven was stil en onderworpen aan Gods Wil. Daardoor genoot zij dan ook de vrede tijdens haar ziekte en een zachte overgang tot God bij haar afsterven. Gedurende haar leven was ze één zorg voor het heil van haar kinderen. Haar grootste vreugde was dan ook zich omringd te weten van kinderen en kleinkinderen. Voor allen immers was ze nog dé moeder en raadgeefster. Groot was ze in haar geloof en vertrouwen in O. L. Heer, waar ze de sterkte haalde tegen alle beproevingen. Langen tijd reeds werd ze gekweld door een ziekte, nu heeft ze haar moede ogen gesloten en zijn haar bleke handen gevouwen voor de eeuwige rust, want haar geofferd lijden zal voorzeker beloond worden door God.

Duurbare echtgenoot. U treft een zware slag, na zo talrijke jaren ons te hebben ingespannen voor onze kinderen, zouden wij nu de rust gevonden hebben in onze « ouden dag ». Nu zijn we wel van elkaar gescheiden, doch sterker dan ooit blijven wij verenigd om over allen die ons duurzaam zijn te waken.

Bemide kinderen en kleinkinderen, houdt moeders gedachtenis in ere, het erfdeel dat ik u nalaat is het voorbeeld van naarstigheid, plichtsvervulling en geloof. Weest trouw, dan rust moeder in vrede en dan zult ge er de troost van ondervinden bij het verlaten van dit tijdelijk leven. Ik dank u allen om uw liefde en genegenheid. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijnheer Hector Joseph MUYSHOND, kinderen en kleinkinderen ;  
De familiën MUYSHOND en FOUBERT,

Bedanken voor de blijken van deelneming  
in de smartvolle rouw die hen treft.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer, Nederbrakel