

Gelukkig zijn zij allen  
die hemelwaarts genood,  
in Vaders handen vallen  
en leven, na de dood.

†

In de vrede van Christus ruste  
mevrouw

## **ODA FOUBERT**

weduwe van de heer  
**Urbain Mons**

geboren te St. Maria-Oudenhove op 18 april  
1902 en godvruchtig overleden te Schendel-  
beke op 2 april 1981, gesterkt door de HH.  
Sakramenten der zieken en de Pauselijke  
Zegen.

Plots is Oda naar het Vaderhuis terugge-  
keerd, onverwacht maar niet onvoorbereid.  
Het was haar wens zonder veel aftakeling  
te mogen heengaan. Daarvoor heeft ze zeker  
gebeden. Welnu haar wens werd vervuld.  
Toch doet het haar dierbaren pijn omdat  
moeder en grootmoeder zo'n doorgoed mens  
was. Wij danken u Heer, omdat gij ons zo'n  
moeder geschonken hebt. Haar minzaam-  
heid, haar eenvoud, haar rechtlijnige levens-  
opvatting, haar ongeunsteld geloof, laat zij  
blijvend achter als opdracht voor ons en als  
waarborg voor haar verder leven in de  
Heer.

Wij weten dat wij allen geroepen zijn om  
eens door de tunnel van de dood te gaan  
om tot nieuw leven te verrijzen. "De graan-  
korrel moet sterven opdat hij rijke vruchten  
draagt" zijn woorden die ons bij ieder

kristelijk sterven door de geest gaan. Ook  
in de natuur is het zo: uit aftakeling en  
verval ontkiemt steeds nieuw leven. Zo  
welen we ook, ons steunend op de belofte  
van Christus, dat de levensinzet van deze  
ingooede vrouw, in goede en kwade dagen,  
voor eeuwig zal worden beloofd. In dit  
geloof dat de afgestorvene met onver-  
schrokkenheid heeft beleden, voelen wij ons  
dan ook gesterkt. Want geen treurnis is  
grenzeloos zolang ons de hoop blijft op  
eeuwig leven en gemeenschap.

Toch laat haar heengaan een leemte na bij  
al haar dierbaren en vooral in het gezin  
van haar dochter waarbij zij zovele jaren  
verbleef. Zij was toch zo bezorgd om het  
welzijn van haar kinderen en kleinkinde-  
ren; Bij haar voelden ze zich allen thuis.  
Voortaan zullen we haar vriendelijke ver-  
schijning, haar gemoedelijke benadering,  
haar warm moederhart missen.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, ik  
dank u voor uw liefdevolle attenties waar-  
mee ieder van u mij steeds hebt omringd.  
Wees lief voor elkaar zoals ik lief was  
voor u. Volg de weg die ik u heb uitge-  
stippeld. Ik heb gepoogd het beste van  
mezelf aan u allen te schenken. Blijft mij  
gedenken in uw gebed en levenswandel.

Familieleden, vrienden en kennis blijft mijn  
aandenken in uw hart bewaren.

Dat zij ruste in vrede.

---

De families Foubert, Mons,  
Speltdooren en De Smet

danken U voor uw gebeden en uw bliken  
van deelneming hun betoond in hun rouw.

---

Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare