

Zalig die in de Heer sterven!

Apoc.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

PIERRE FOUBERT

echtgenoot van

THERESIA MALAISE

geboren te Zegelsem,

de 27 Juli 1869 en gesterkt door de HH. Sacramenten,
godvruchtig overleden te Nederbrakel,
de 7 December 1953.

Hij was lid van de H. Hartbond.

De dierbare overledene was een braaf en eerlijk man, die in godvrezendheid door het leven is gegaan. Zonder menselijk opzicht, oprecht en ongeveinsd, kweet hij altijd getrouw en overal zijn plichten jegens God, onze Moeder de H. Kerk en de evenaaste. Minzaam van karakter, gedienschtig en behulpzaam, was hij ook een voorbeeldige echtgenoot. Onderworpen aan Gods H. Wil, verdroeg hij met gelatenheid en verdueligheid, de kwellingen zijner ziekte; overtuigd als hij was, dat wie met Jezus lijdt, ook met Jezus zich zal mogen verblijden in de Zalige Eeuwigheid. Aan uw Gelovigen, o Heer, wordt het leven niet ontnomen, maar in een beter veranderd. Pr. Mis der overl.

Duurbare Echtgenote, ik dank U over de goede zorgen die gij mij in mijn ziekte hebt betoond. Vaarwel en tot wederziens in de Hemel. Vergeet niet van veel voor mij te bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid

De 4 akten.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauer, Nederbrakel.

Mevrouw Pierre FOUBERT, geboren Thérèse MALAISE ;

De Familiën FOUBERT, MALAISE, DE GAND, ROELAND,

bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hen tref.