

Onder de schaduw van het Kruis wil ik rusten.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**MARIE-ELODIE FOUCAERT**

weduwe van Mijnheer

**GUSTAAF SEEUWS**

geboren te St Goriks-Oudenhove, de 26 april 1881 en  
aldaar godvruchtig overleden, de 31 december 1956,  
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara

Zij was een deugdzame vrouw, bezielde met een levendig geloof; zij bemide tederlijk haren God en zijne Kerk en tot het einde van haar leven onwankelbaar in hare godsdienstige gevoelens is zij als een ware kristene gestorven.

Zij heeft de wegen van haar huis gadeslagen en haar brood in ledigheid niet geëten; haar dood, weergalm van haar leven, was kostbaar in de ogen des Heren. De krachten haar ontbrekende is zij in den Heer ontslapen met een volkomen onderwerping aan de Wil van God en een kinderlijk betrouwen op Maria haar Moeder.

Bemide kinderen en kleinkinderen ik sterf, maar mijn liefde voor u sterft niet; ik zal u beminnen in den hemel gelijk ik u op aarde bemide. Bedroeft u niet gelijk dezen die geen hoop hebben want ik verlaat een aarde vol ellende voor een rijk van vrede; alleenlijk smeek ik u mij te helpen door uw heilige missen en gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Onbevlekt Hart van Maria. wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

De familiën FOUCAERT en SEEUWS,

bedanken voor de blijken van deelneming hen betoond in de diepe  
rouw die hen heeft getroffen.