

Sterker van de dood is de Liefde.
Liefde overwint alles.



Blijf in uw hart en gebed gedenken

MEVROUW

Adrienne FOULON

geboren te Berchem op 25 augustus 1907
en in de Heer ontslapen op 7 juni 1988
gezalfd met het sacrament der zieken.

De mens wikt... maar God beschikt. Wij "mensen" hadden gedacht ons moeke nog een hele tijd als "schutsengel" onder ons te mogen houden... want ze was een moeder die je bij het afscheid nog eens hard in je armen "moest" drukken en zeggen: "hou je goed, we hebben jou nodig om je begrip, je luisterbereidheid, je troost om zelf terug tot rust te kunnen komen". Zo hebben we haar allen dikwijls opgezocht.

"Een heilige ons voorgedaan..." Zo zou je het kunnen zeggen en zo hebben we haar ervaren: één lang wonderbaarlijk leven, gegroeid tot een onbaatzuchtige bezorgdheid voor het geluk van al haar kinderen rondom haar. Vanaf haar jeugd kenden we haar als een sterk gelovige, eucharistische, biddende vrouw... als op zoek naar een roeping en taak die noch zijzelf noch iemand anders ooit kon bevredigen. Ze heeft er in een jarenlange dagelijkse eucharistie met

God voor gevochten. En het werd haar taak acht moederloze kinderen samen met haar eigen kinderen in moeilijke dagen, bij zon, storm en onweer, naar veilige kusten te leiden... met een grote zorg: dat we allen van elkaar zouden houden... om gelukkig te zijn. Om dit te bereiken bleek ze bereid zichzelf totaal te vergeten in een belangloze liefde en in beschikbaarheid voor elk zonder onderscheid. In haar laatste levensjaren heeft ze deze liefdevolle verstandhouding onder ons met een glimlach gadegeslagen. En God weet dat dit alles niet gemakkelijk was: zoveel klippen op een soms woelige zee omzeilen, met een zieke man die ze met veel zorg omringde, en een gezin dat meer dan een ander hunkerde naar moederlijke liefde en vredevol samenleven.

Liefste moeke, je hebt willen sterven zoals je geleefd hebt: je wilde voor ons ter beschikking staan en bezorgd zijn... maar je wilde "ons" niet tot zorg zijn. En God heeft je verhoord. Maar wij hebben pijn omdat we je moeten missen, en jij, meer dan wie ook, zult ons begrijpen. Moeke, wij als gelovigen, willen de levende band met u blijven voelen over de dood heen... we willen noch kunnen u vergeten. We zullen u blijvend dankbaar zijn om alles wat je voor ons hebt betekend, bijzonder voor je eeuwig blijvende liefde voor onze kleine kinderen. We bidden God dat niets van dat alles zou verloren gaan. We vertrouwen erop dat je, met je bekende bezorgdheid, ook nu, bij Christus, door Hem vrede moge blijven brengen onder ons.

Liefste kinderen, dank voor je inzet, je werken en zoeken samen met mij om mijn opdracht tot een goed einde te brengen, maar ook dank voor de vele liefdevolle attenties die mij hebben toegelaten samen met u mijn laatste levensjaren gelukkig door te brengen.
Wees me steeds indachtig in uw gebed.

De families FOULON-CANTAERT en
VAN DE WALLE-LAMBRE,
danken u voor de blijken van medeleven en vriendschap.

Druk. Arij's, Kluisbergen