

*Ik ben de verrijzenis en het leven.  
Wie in Mij gelooft zal leven;  
ook al is hij gestorven.*



**VROOM AANDENKEN AAN**

**DE HEER**

***André, Fernand FOUQUART***

**zoon van wijlen**

**Remi en Marguerite FOUQUART - VUYE**

geboren te Opbrakel op 14 februari 1947  
en godvruchtig overleden in het A. Z.  
Sint-Elisabeth te Zottegem op 20 juli 1996,  
gesterkt door het sakrament  
van de ziekenzalving.

**De families :**

**FOUQUART en VUYE**  
danken U voor uw gebed  
en medeleven.

De tijd tikt door. Momenten komen en gaan. De velden zijn rijp voor de oogst. De oogst waar jij het meest om gaf is gekomen.

André was een man van den buiten. Gedurende zijn ganse jonkheid heeft hij bij zijn ouders gewoond. De open natuur was zijn element.

Al verdiende hij zijn brood bij de gemeente, toch bleef hij aan zijn boerderij gehecht.

Met de hulp van zijn petekind Davy en diens broer Wesley hield hij de boerderij draaiende.

Ik dank mijn zusters, schoonbroers en hun kinderen om hetgeen zij voor mij hebben gedaan in mijn ziekteperiode. Moge de Heer hen ervoor lonen en danken nu en later.

Nu hij bij de Heer is aangekomen zijn wij ervan overtuigd dat hij er welkom en beloond zal worden in alle eeuwigheid. Die hoop is de ziel van ons gebed voor hem en de grond waarop wij verwachten dat hij ons evenmin vergeten zal.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U

Namis op zondag 25 augustus 1996 om 9.30 uur  
in de parochiekerk te Michelbeke.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel