

Niet de plotse dood is te vrezen, maar wel de dood, die tegelijk schielijk en onvoorzien is.



Bid voor de zielerust

van

KAMIEL FOUQUART

weduwnaar van

ANNA DE PREZ

geborente Elst de 25 November 1870 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel de 31 December 1950.
Gezalfd met het H. Oliesel in extremis.



Het verschijnen van een mens op aarde is opgeschreven staan om te sterven, maar is vooral in gelegenheid zijn het eeuwig geluk te verdienen.

De dood is het loon der eerste zonde en het eeuwig leven de bevrijding van de zonde door het verlossende offer van Christus.

De overledene was een eenvoudige man, vol groot geloof Onopgemerkt voor het oog der mensen wist hij zich schatten te verzamelen voor hierna maals. Want het zijn toch onze verdiensten alleen, die in aanmerking komen voor God. Moge O. L. Heer, die de nederigen en eenvoudigen bemint hem de kroon der eeuwige zaligheid schenken,

Beminde schoonbroeder, wij hadden gehoopt elkaar nog enkele jaren te mogen toewensen, doch God heeft het anders gewild. Heb dank voor uw zorgen. God bescherm U verder.

Aan U, mijn broeder, zeg ik geen vaarwel, maar tot weerziens hierboven bij God.

Familieleden en vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden,

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.



De Familiën FOUQUART-DE PREZ ;

Danken U van harte voor de blijken van oprechte deelneming door U betoond.

Nederbrakel, Druk. Wwe O. Surdiacourt.