

Gij hebt gezaaid uit wijze greep en brede zwaai.....
en het zaad viel in goede aarde.



Dit weze een vroom aandenken en een uitnodiging
tot gebed voor de Heer

Michel FOUQUART

echtgenoot van Mevrouw Magdalena DE POTTER

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 14 juni 1914
en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 21 maart 1990, gesterkt door de H.
Sakramenten der zieken.

Ere-burgemeester van de gemeente Sint-Goriks-
Oudenhove.

Vereremerkt met de Gouden Palm.

Oudstrijder 1940-1945

Vereremerkt met de medaille van de Militaire
Strijder.

Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945 met
twee gekruiste sabels.

Lid van de N.S.B. St.-Goriks-Oudenhove.

Voor uw medeleven in rouw en gebeden danken

Magdalena DE POTTER,
Hiloné en Monique VAN GANSBEKE-FOUQUART,
Herman VAN GANSBEKE,
Leen VAN GANSBEKE,

Wij staan hier voor de plotse en pijnlijke scheiding
van een innig-goede echtgenoot en vader, die liefde-
vol en zelfvergeten zijn plicht volbracht voor zijn
echtgenote en kinderen.

Het heengaan kwam zo onverwacht van deze sympa-
tische man, die eenvoudig, gemoedelijk en met op-
geruimd karakter met zijn evenmens wist om te
gaan, steeds bereid tot dienstbetoon. Daarom ge-
noot hij spontaan de genegenheid, het vertrouwen
en de waardering van allen.

Michel, gij hebt uw land gezien en de Heer zoveel
jaren lang, gedankt om de lente, de zomer, de
herfst en de winter : vier gebaren van Gods goed-
heid. Gij hebt gedankt om het voorrecht van zo
nabij te mogen meewerken aan Gods scheppings-
plan.

Wij danken U vader, omdat gij ons, uw kinderen en
kleinkinderen met moeder, bekwaam en sterk geleid
hebt naar het leven toe, gebouwd op geloof en
werkzaamheid.

Je attentvolle bezorgdheid om je kinderen, het
steeds meer vragen naar Herman en Leen, die zich
zo op jou hadden afgestemd. Het laat een grote
leegte.

Zijn naam was vader, Burgervader : voor zijn dorps-
genoten, zijn vrienden. Zijn taak zag hij enkel als
plicht tot dienstbaarheid. Onbaatzuchtig heeft hij
zich ingezet voor het welzijn van velen.

Dierbare echtgenote, wij hebben samen gezorgd voor
ons gezin, liefdevol en begrijpend mekaar gesteund
in de levenstaak die God ons heeft meegegeven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor uw
oprechte genegenheid en liefdevolle zorgen. Wees
nu meer dan ooit de steun van moeder.

Dierbare broers en zusters, familieleden en vrien-
den, in de omgang met u heb ik telkens opnieuw
uw genegenheid en uw vriendschap mogen ervaren.
Dank voor die vriendschap en bidden wij nu verder
voor elkaar.
