

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.

Bid voor † de ziel

van Mevrouw

RENILDE FOUQUART

echtgenoot van Mijnheer

VICTOR DE CUBBER

geboren te St. Maria-Oudenhove den 26 Juli 1867 en
godvruchtig overleden te Elst, den 21 Maart 1944.

Versterkt door al de H. Sakramenten.

Lid van de confrerie van 't H. Hart, H. Sacrament en
andere genootschappen.

Als het morgen is, denkt dat ge den avond niet krij-
gen zult, en als het avond is geworden, wacht u van
op den morgen te rekenen want de dag van morgen is
onzeker en wat weet gij of het voor u zal morgen wor-
den. Wees dan immer bereid en leef zoo, dat de dood u
nooit in ongerechtigheid vinde. Nav. XXII.

De zoon des menschen zal komen op het uur dat men
er minst aan denkt.

De betreurde overledene was eene brave huismoeder
een voorbeeldige echtgenoot die met kommervolle lasten
haar talrijk kroost in eer en deugd wist op te brengen,
en daarom zal de Heer haar in genade ontvangen.

Lieve echtgenoot, wees niet bedroefd wij hebben sa-
men den Heer gediend en in hem geloofd, wij zullen sa-
men wederom elkander bij Hem terug zien.

En gij, duurzame kinderen, kleinkinderen en bloed-
verwanten, Vergeet nooit mijne lessen, hebt God altijd
voor uwe oogen en weest moeder indachtig in uwe
gebeden.

O Maria open de deur des Hemels aan degene die U
beminde.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde.

Uitg. L. Van Hoever Elst

De Familiën FOUQUART en DE CUBBER ;

Zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelheming
en gebeden bij het afsterven van hunne teergeliefde
Echtgenoot, Moeder, Grootmoeder, Tante en Bloed-
verwante.

DANKEN U.