

' Heer, mijn God, gij zijt barmhartig en goed,  
geduldig, mild en betrouwbaar ' (ps. 86)

†

Tot vroom aandenken aan Mevrouw

## Clarisse FOUQUET

weduwe van de Heer Edmond HAELTERS

geboren te Horebeke op 5 maart 1916 en  
godvruchtig overleden te Gent (U.Z.)  
op 24 augustus 1991,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

*Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.*

*Lid van Ziekenzorg.*

Afscheid nemen is een moeilijke opdracht, vooral als het onverwacht en plots moet gebeuren. Met pijn in het hart nemen wij afscheid van deze goede, levenskrachtige vrouw. Het zal tijd vragen voor allen die met haar verbonden leefden, om dit onverwachte heengaan te verwerken.

Haar kinderen en kleinkinderen waren haar zeer nabij gekomen, toen zij tien jaar geleden haar geliefde man verloor. Ook de vrienden uit de buurt, uit de gepensioneerdenbond, uit de hobbyclub, uit ziekenzorg waren niet uit haar leven weg te denken. Bij hen voelde zij zich op haar plaats : mensverbonden en genietend van wat mooi en goed was.

Clarisse was graag tussen de mensen. In het café,

dat zij vroeger zelf uitbaatte, was zij een welkome gast. Zij leerde haar leven beschouwen als een doortocht, met vele aangename haltes : verwijlen bij familie en vrienden, op adem komen in de zondagsmis, bemoediging en geestdrift doorgeven in lief en leed.

In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Gij zijt mijn Verlosser, getrouwe God.

In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

---

Jacques en Marie-Jeanne HAELTERS-DE CATELLE,  
haar kinderen;

Patrick en Dominicque HAELTERS-VERHELLEN  
en dochter Justine,

Philippe en Sabine TEMBUYSE-HAELTERS,  
Nancy HAELTERS en verloofde Hendrik GEENENS,  
Olivier HAELTERS - haar metekind -,  
Mariska HAELTERS,

haar kleinkinderen en achterkleinkind;

De families FOUQUET, VERSMESSEN,  
HAELTERS en ANTROP,

**danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming en gebed.**

---

Rouwdienst DEVOS. Fiertelmeers, Ronse.