

*Daar moet toch ergens, zonder zorgen
een zonnig land van vreugde zijn.
Waar het altijd lente is en morgen
en wij aan Vaders hart gehorgen,
ontwaken van verdriet en pijn.*



Moge God in Zijn barmhartigheid
de eeuwige rust en vreugde geven aan

DE HEER

Eric FOUQUET

**zoon van wijlen Albert en Martha
FOUQUET - VAN WIJMEERSCH**

geboren te Oudenaarde op 29 december 1952
en overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
te Oudenaarde op 29 september 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families

FOUQUET - VAN WIJMEERSCH
danken U om uw meelevens en gebed.

Rouwlf. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.

Na lange bange weken strijd, heeft hij zijn leven in Gods handen geleid. Wij zullen zijn beeld in ons hart bewaren : een werker, een volksvriend en een gekende Eric in Zegelsem.

Eric was een eenvoudig man, die hard gewerkt heeft in zijn leven. Hij was er steeds, zoals men zegt graag bij. Hij genoot van het leven en was graag gezien.

Gevoelig als een kind, meelevend met ieder, van thuis uit een kristelijke opvoeding ontvangen, heeft hij dat ook waar gemaakt, onopvallend voor de buitenwereld, maar bij de Heer zal hij groot zijn. Moge de Heer hem nu opnemen in zijn hemelse glorie. Want als kristen hebben we de zekerheid dat het hierna schoner en beter wordt.

Ieder huisje krijgt zijn kruisje. Ook voor Eric kwam het kruis, helaas veel te vroeg. Hij vocht ertegen met al zijn krachten. Maar tegen zijn kwaal was geen kruid gewassen

Zijn heengaan schept een leegte in Zegelsem bij broer, familie en vele vrienden.

Beste Marc, Carine, Emmy en Tina, ik dank u voor de vele bezoeken, de troost en uw bezorgheid ook u familieleden, vele vrienden, dank voor de vriendschap en medeleven.

O.L. Vrouw, van Smarten, wees onze voorspraak.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

Namis op zaterdag 17 oktober 1998 om 19 uur in de parochiekerk Sint-Ursmarus te Zegelsem.