

Zalig zij die in de Heer sterven.



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

**HENDRIK FOUQUET**

weduwnaar van Mevrouw

**VALENTINE MINNAERT**

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 10 februari 1894  
en plotseling overleden te Brakel-Elst  
op 14 maart 1974  
gezalfd met de H. Olie.

Oudstrijder 1914-1918

—  
Bij ieder sterfbed ontdekken wij beter de echte waarde van het leven. Hoe nietig het leven hier op aarde toch is en hoe het bijna onzichtbaar wegzinkt. Een tijdelijk verblijf, waarbij wij voortdurend het toekomstige zoeken. Alleen het goede dat wij gedaan hebben en het vervullen van Gods Heilige Wil en Wet heeft waarde.

Het uur van scheiden slaat voor elkeen, maar wanneer het zal slaan weet God alleen. Laten wij dan ook altijd gereed zijn opdat de Heer ons niet onvoorbereid vinde.

Geliefde kinderen en familie, hard en zo onverwacht is de pijn van het droeve scheiden. Het was onze wens nog jaren samen gelukkig te zijn. Maar zoals de Heer het behaagd heeft, zo is het geschied. Zijn Wil geschiede. Zoek uw sterkte in de werkzaamheid, in het gebed en in de vervulling van uw christelijke plichten.

Ik dank u voor al de genegenheid en liefde die ik van u heb mogen ondervinden. Tot weerziens bij de Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid

Drukkerij Melckebeke Zottegem

André en Madeleine Fouquet-Van Oortegem,  
Henri Fouquet,  
Rita Fouquet,  
Carine Fouquet,  
Marie-Anne Fouquet,  
Guido Fouquet,  
De families Fouquet, Minnaert, Vuye en Provost

danken U voor uw gebed en  
blijken van deelneming.