

Een erekroon is de hoge ouderdom, als hij op de weg der gerechtigheid bereikt wordt.

Spr. 16-31.



Gedenk in uw vrome gebeden de ziel van

MEVROUW

## Marie - Octavie FOUQUET

weduwe van de Heer

Livinus - Arthur BAUWENS

geboren te St.-Kornelis-Horebeke, op 5 september 1879 en er op 't onverwachts naar het hemels Vaderhuis teruggeroepen op 7 februari 1968, beediend van het H. Oliesel "in extremis".

Zij was lid van de Kristen Bond van Gepensioneerden en van het Broederschap van de H. Cornelius.

—  
Ons leven reikt tot zeventig, soms tot tachtig jaren; het overige is enkel kwelling en smart.  
PS. 89-10.

Rust, Dierbr' e oude moeder, rust;  
En ga, na 't plotseling sterven,  
't Geluk, dat Jezus biedt,  
In 't Hemelrijk beërven.  
Vindt daar, waar d' Heiligen samen  
Der Godheid eer bewijst,  
Uw trouwe man weer,  
Reeds vroeger opgeest.  
En voert de grijze tijd,  
Uw kind'ren eens naar 't graf  
Wacht dan in Jezus' rijk  
Hen, en ons allen af.

Mijn beminde kinderen en kleinkinderen, mijn plotseling heengaan zal voor U allen droevig zijn. Sterven is het lot van alwie op de wereld komt. Wij zijn hier op aarde maar reizigers; de ene zijn reis is langer dan die van een ander. Mijn heengaan is Gods wil.

Dankt de Heer omdat ik zolang onder U heb mogen vertoeven en een gezegende ouderdom van 88 jaren heb bereikt. Ik ben u veel dank verschuldigd omdat U allen steeds goed geweest zijt voor mij; de lasten en de zorgen van uw oude moeder hebt verlicht.

De Heer zal er U om lonen.

Leeft steeds in goede vriendschap met elkander; zo zult gij er ook het best bij varen. Vergeet uw goede moeder niet in uwe gebeden en H. Missen. Dit weze voor mij een zoete troost en kostbare hulp.

Beste familieleden en kennissen, Wij verlaten elkander niet voor altijd; wij blijven door de gemeenschap der Heiligen met elkander verbonden, zo leert ons Heilig Geloof.

Dank om uw genegenheid en vriendschap.

Leeft steeds als goede kristenen, opdat wij eens elkander mogen ontmoeten in het hemels Vaderhuis.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk !

H. Cornelius, onze Patroon, bid voor ons !

R.I.P.

De families FOUQUET, BAUWENS, CHEVALIER  
en VERBRUGGEN,

zeer gevoelig aan de bliken van deelneming hen betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene, danken U.

Uitg. H. Bauters, St.-Kornelis-Horebeke