



Hoopvol de wederkomst van de verzezen Heer
verwachtend, zijn wij in gebed verenigd
bij het afscheid van

Mevrouw

Marie - Odonie FOUQUET

Weduwe van de Heer

Jan-Baptist KINDT

geboren te Schorisse op 16 augustus 1881 en god-
vruchtig overleden te Brakel-Zegelsem op 13 maart 1975,
gesterkt door de HH. Sakramenten van de stervenden.

Heer, wij danken U omdat Gij ons zulke goede moeder
hebt gegeven en omdat wij haar zolang - zij was immers
de oudste van de parochie - hebben mogen bewaren.
Nu zij, zo rustig en toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, beseffen wij des te meer wat zij voor ons
is geweest. Zij heeft zich volledig en voortdurend
ingezet voor het geluk van haar man en het welzijn
van haar kinderen. Zij was altijd de eerste om het voor-
beeld te geven van hard werken en van trouw plichts-
besef. In haar godsvrucht vond zij de kracht om het
leed waarmede ieder mensenleven doorweven is, te
veranderen in een zegenrijk offer. Moge de Heer haar
nu opnemen in het hemels Vaderhuis.

Mijn geliefde kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, gij zijt getuige geweest van mijn zorg en mijn
liefde voor u. Ik dank u voor uw dankbare genegen-
heid, vooral u mijn zoon, die mij door uw offers echt
hebt vertroeteld. Doet uw kristelijke plichten en ver-
geet mij en vader niet in uw gebeden.

Familieleden en vrienden, ik reken op uw gebed. Tot
weerziens.

De Heer Marinus KINDT,

De Heer en Mevrouw Libert VAN HAEZEVELDE-
KINDT, kinderen en kleinkinderen.

De Heer en Mevrouw Leon RIGAUX-KINDT, kinde-
ren en kleinkind.

De Heer en Mevrouw Henri KINDT-DE ZITTER
en kinderen.

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen :

De families FOUQUET, KINDT, VAN WITTEN-
BERGHE, DE MEYER;

**DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.**