

Het is een Heilige en Heilzame gedachte te bidden en te offeren voor de overledenen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

## **Paul FOUQUET**

**echtgenoot van Alida Van Overmeiren,  
weduwenaar in 1e huwelijk van  
Bertha De Meuleneire,**

geboren te Elst op 8 april 1917 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 4 november 1982, gesterkt met de  
HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

Reeds een hele tijd, langzaam, maar zeker, hadden wij het zien aankomen : onze zieke werd ellendig en de zorgen werden menigvuldiger tot het onvermijdelijke gebeurde : de krachten van de zieke werden door de dood gebroken.

Maar voor ons, gelovigen is sterven niet naar het onbekende gaan, want ons Heilig Geloof leert ons dat ook Jezus door de dood heen is gegaan naar Zijn glorieuze verrijzenis uit de dood en alzo alle sterven heeft geheiligd en opgebouwd tot een nieuw en Eeuwig Leven ; een bestaan in geluk dat onvergankelijk is, waar geen pijn of smart meer is, waar alles nieuw wordt.

Wij hebben de dierbare overledene gekend als een eenvoudige maar moedige man die in alle dienstvaardigheid zijn leven heeft doorgebracht en aan velen hulp heeft geboden.

Dierbare echtgenote, ik heb gehoopt dat U nog menig jaar van uw trouwe en echtelijke liefde zou mogen genieten, maar de Heer heeft het anders geschikt. Laten wij ons onderwerpen aan Zijn H. Wil. Vaarwel en tot weerziens bij de Heer.

Beminde familieleden en gij allen die mij bemind hebt, dank voor de troost die ik in mijn lijden bij U mocht ondervinden. Bid voor mij ; op mijn beurt zal ik voor U ten beste spreken bij God.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

**Namis op 24 december om 19 u. 30.**

De families FOUQUET, VAN OVERMEIREN,  
DE CUBBER, REYNAERT, DE MEULENEIRE,  
VAN GANSBEKE,

danken U oprecht voor uw blijken van  
kristelijke deelneming.

Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel