

«*Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw*»
lied uit de uitvaartliturgie

†

Vroom aandenken aan

De Heer

Jean-Baptiste FOURNEAU

echtgenoot van Mevrouw

Mireille VANDERHAEGEN

geboren te Ronse op 8 maart 1926
en er godvruchtig overleden op 10 februari 1993,
gesterkt door de H. Sakramenten.

—
Elke mens is geboren om zich bij anderen thuis
te voelen.

Jean-Baptiste heeft die goede omgeving gekend
tijdens zijn jeugd- en kinderjaren. Hij is er door
getekend. Wie liefde ontvangt, kan zelf liefde
doorgeven.

Hij kon een eigen thuis uitbouwen: met zijn lieve
echtgenote, met zijn drie kinderen. Met hen was
hij begaan. Voor hen werkte en leefde hij. De inzet
op het werk was groot en edelmoedig. Ook
wanneer de pensioenleeftijd kwam, maakte hij zich
dienstbaar voor het gezin, voor kinderen en
kleinkinderen, voor anderen. Het was niet
gemakkelijk de verzwakking in eigen lichaam te
moeten ervaren. Hij had graag nog zoveel meer

gekund. Groeien tot aanvaarding van eigen
beperktheid, het was een opdracht. Gebed en
geloof hielpen hem daarbij.

Een stil gebed bij een begrafenis aan de kerk, een
vurige bede tot Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Het
waren zoveel uitnodigingen om met God, de bron
en het einddoel van alle leven in contact te treden.

Een teder mens zijn
en voor anderen doen
wat troostend
als een wonder is,
zijn hart verpanden aan Gods visioen
een goede aarde
die wat hemel is
misschien dat het een droom
maar vrede is.

—
Mevr. Mireille Vanderhaegen, zijn echtgenote,
Hr en Mevr. Guy Vancoppenolle-Fourneau,
Hr en Mevr. Jacques Fourneau-Vandenhecke,
Hr en Mevr. Paul Keytsman-Fourneau,
zijn kinderen,

David en Vicky Vancoppenolle,
Aurélié Fourneau, zijn kleinkinderen,

*danken voor de blijken
van oprecht medevoelen.*

Rouwleiding Aelvoet, Ronse