



Bid voor de ziel van

Mevrouw

IRMA FRANCEUS

weduwe van

Jozef HOERENS

geboren te Erwetegem op 4 september
1898 en er rustig in de Heer ontslapen op
25 januari 1976, gesterkt door het sakrament
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods han-
den, geen kwelling zal hen raken.

Zijn getrouwen zullen in liefde bij Hem blijven,
want genade en goedheid zijn voor zijn uitver-
korenen.

(Boek der Wijsheid).

Ons vaderland is de hemel en uit de hemel ver-
wachten wij onze Verlosser de Heer Jezus Christus.
Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het
gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam met
dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal
aan zich te onderwerpen.

(Uit de brief van St. Paulus).



Albert HOERENS-PETRUS en kinderen,
Valère LIEDTS-HOERENS en kinderen,
Willy DE BOOM-HOERENS en kinderen,

De families : FRANCEUS,
HOERENS,
DIEPENDAELE en
VAN LIEDEKERKE

danken U van harte voor Uw blijken
van deelneming in rouw en gebeden.

Drukkerij W. Leenaert - Erwetegem.