

« Als wij met Kristus gestorven zijn zullen wij met Hem leven ». (2 Tim. 2, 11)



TOT VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Ivo, Robert FRANCEUS

echtgenoot van Mevrouw Clara LAPAGE,

geboren te Erwetegem op 15 januari 1915 en godvruchtig overleden in het St.-Franciscusziekenhuis te Brakel-Opbrakel op 3 december 1979, nadat hij de pauselijke zegen en het Sakrament der zieken had ontvangen.

Jaren heeft deze man ziekte en lijden gekend, ieder ogenblik aangewezen op de bereidwillige hulp van zijn echtgenote. Toch vond hij de kracht om vanuit zijn stoel intens mee te leven met het wereldgebeuren langs radio en dagblad, om belang te stellen in de kleine en grote gebeurtenissen die zich op de parochie afspeelden, om te delen in de vreugden en het verdriet van medemens. Bij wijlen wenend om zijn uitzichtloze toestand, kon hij toch telkens de moed opbrengen een bezoeker te vergasten op een kwinkslag. Is het leven van deze man een lange lijdensweg geweest, de Heer schonk hem toch bijzondere gaven, waarvoor een gezond mens in bewondering staat.

Nu is Robert heengegaan « naar Gods woning, waar geen rouw, geen geweent, geen

smart meer zal zijn, want al het oude is voorbij. Zie Ik maak alles nieuw ». (Apok. 21-4-5a). Hoe hoopvol dit bijbelse woord ook klinke, toch zullen de zijnen moeten bidden : « Heer onze God, help ons geleidelijk open te komen voor de nieuwe wijze waarop onze dierbare overledene ons vanuit de hemel nabij blijft ».

Bemide echtgenote, een zeer lange tijd van ons huwelijksleven hebt gij besteed aan mijn verzorging. Geen moeite was u ooit teveel om mijn leven zo dragelijk mogelijk te maken. Heb dank voor uw zorgende liefde, voor uw geduldige goedheid, voor uw opofferingsgeest. Gij die mij nooit een ogenblik alleen gelaten hebt, gij zult mij nu moeten missen. Bid, aan mij terugdenkend, tot de Heer : « Heer onze God, blijdschap en vreugde, maar ook pijn en lijden tekenen ons bestaan. Wij bidden u voor Robert die na een lange ziekte van ons is heengegaan. Wij danken u dat onze zorg voor hem ons dichter bij elkander heeft gebracht en dat wij van hem mochten leren dat ook het lijden een weg kan zijn naar U, dank zij Jezus, Uw Zoon, onze Heer ».

De families FRANCEUS, LAPAGE,
COOLENS en GOESSENS,
danken U oprecht voor uw bliken van
kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel