

†  
**IN VREDE**  
**MEVROUW**

**Julia FRANCEUS**

weduwe van de Heer  
**Leon VAN RUYSKENSVELDE**  
en van de Heer  
**Joseph STEVENS**

geboren te Erwetegem op 14 januari 1899 en  
zacht in de Heer ontslapen te Sint-Maria-Lierde  
op 16 april 1968, gesterkt door het H. Sakra-  
ment der zieken en de pauselijke zegen.

Wij danken U Heer God  
voor deze moeder die ons zo dierbaar was  
en nu plotseling is weggefallen  
uit onze wereld.

Wij danken U  
voor alle vriendschap die van haar is uitgegaan  
en voor de vrede die zij heeft gebracht.

Wij bidden U  
dat er niets van dit mensenleven  
verloren zal gaan.

Wij bidden U  
dat zij voort mag leven in haar kinderen  
in hun hart en in hun gebeden.

Wij bidden U  
dat wij, die allen met haar verbonden waren  
nu ook, omwille van haar dood,  
dieper met elkaar verbonden mogen mijn.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en familie, hoe  
goed was het bij U te wonen, omringd van uw  
beste zorgen en diepe genegenheid. Om dat al-  
les mijn moederlijke dank !

Voedt uw kinderen op tot schone mensen  
met 'n echte Christelijke levensovertuiging, moe-  
der zegent U allen nog met de paasvreugde van  
Gods grootste belofte : het eeuwig leven in  
vrede !

De families FRANCEUS, VAN RUYSKENSVELDE,  
STEVENS, REYGAERT en LEMAGIE,

danken U hartelijk voor uw gebeden en  
blijken van deelneming in hun rouw.

---

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde